

Belangrijk is, niet de weg die je gaat,  
maar het spoor dat je achterlaat.

*De heer*  
**Willy Billiet**

echtgenoot van mevrouw Christiane Geldof

geboren te Oostkamp op 30 december 1931,  
overleden te Brugge op 28 april 2022.

---

De christelijke uitvaartdienst waartoe u vriendelijke wordt uitgenodigd gaat door  
in ceremonieruimte 'de Oever' bij het funerarium D. Tavernier te Jabbeke  
op **vrijdag 6 mei 2022 om 11 uur**.  
Na de dienst volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Jabbeke.

Een laatste groet brengen aan Willy kan in het funerarium D. Tavernier, Gistelsteenweg 329 te Jabbeke.  
Iedere dag van 16.00 uur tot 18.30 uur, behalve op zondag.

Online condoleren kan op [www.uitvaart-tavernier.be](http://www.uitvaart-tavernier.be)  
Rouwadres: Familie Billiet - Geldof, p/a: Gistelsteenweg 329 - 8490 Jabbeke

Dit melden u:

Christiane Geldof zijn echtgenote

Frank Billiet  
Koen en Kathleen Billiet - Marchand zijn kinderen

Wijlen Arthur en Camilla Billiet - Deschepper  
Wijlen Irène Billiet  
Wijlen René en Laura Dedeyne - Billiet - Julia Vanhee  
Wijlen Angèle Billiet zijn broer, zussen, schoonbroer en -zussen

Marc † en Martine De Lee - Geldof zijn schoonbroer en schoonzus

zijn neven en nichten

de families Billiet - Wallyn en Geldof - Verbeeld.

Met dank en waardering aan:

Dr. A. Vanvinckenroye en zijn huisarts Dr. I. Vereycken.

# *De heer Willy Billiet*

30.12.1931 - 28.04.2022

*De gave*

*Ik wil je iets geven, mijn kind, want wij zijn op drift  
in de stroom van de wereld.*

*Onze levens zullen uit elkaar gedreven en onze liefde  
zal vergeten worden.*

*Maar ik voed geen dwaze hoop, dat ik je hart met mijn  
gaven kan kopen.*

*Jong is je leven en lang je weg, en je drinkt onze liefde  
in één teug leeg, en keert je om en verlaat ons.*

*Je hebt je spel en je speelkameraden; wat geeft het als  
je geen tijd of gedachte hebt voor ons?*

*Inderdaad, wij hebben in onze ouderdom tijd genoeg  
om de dagen te tellen, die voorbijgeleden zijn, en in  
ons hart te koesteren, wat onze handen voor altijd  
hebben verloren.*

*De rivier zingt haar lied en breekt in snelle stroom  
door alle hindernissen.*

*Maar de berg blijft staan, vol van herinnering, en  
volgt haar met zijn liefde.*